

## Het nageslacht van Ytzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karsjens Kalma

### Verslag van de jaarvergadering/familiedag op 8 april 2017 in Burdaard

#### Notulen algemene ledenvergadering

1. Opening. Voorzitter Lieuwe Tamminga (N 144.3) opent om 10.10 uur en heet iedereen hartelijk welkom.
2. Vaststelling agenda, er zijn geen toegevoegde agendapunten.
3. Ingekomen stukken. Er zijn een aantal afmeldingen. Via de digitale weg brengt Lieuwe Tamminga (N156) uit Grand Rapids zijn groeten over.
4. Notulen jaarvergadering 2016 door Zwaantje Tamminga (N140.1) worden officieel vastgesteld.
5. Financieel jaarverslag. Penningmeester Symen Tamminga (N150.3) licht toe: alle betalingen zijn per bank verricht. Het huidige saldo bedraagt € 403.75. De inkomsten bestaan uit de lidmaatschapsbijdragen van de leden (bedrag naar keuze van minimaal € 5.-) en de bijdragen voor de jaarvergadering. De inkomsten zijn aangewend om bankkosten, webkosten en jaarvergaderingen te betalen. Er rijst een vraag over de inhoud van het lidmaatschap. Iedereen die jaarlijks minimaal € 5.- betaalt is lid van de verenging en heeft spreekrecht. Niet leden zijn welkom op de vergadering maar hebben geen spreekrecht.
6. Verslag kascontrolecommissie. De kascommissie, bestaande uit Anne Kor Tamminga (N273) en Geeske Osinga (N 154.3), adviseert de ledenvergadering decharge te verlenen aan het bestuur. Dezelfde kascommissie zal ook de kascontrole over het boekjaar 2017 uitvoeren.
7. Rondvraag. Sari van Dijk - Bosch (N 221.4) heeft een zilveren broche met briljantjes meegenomen die ooit toebehoorde aan Sara Meiles Miedema, vrouw van Lieuwe Ytzens (N2). Op de foto's op bladzijde 7 in het familieboek "Tamminga Miedema kronieken" van Meile M. Tamminga (N156) zien we dat haar zus Dirkje Meiles Miedema, vrouw van Karsjen Ytzens (N1), een vergelijkbare broche draagt. Deze is nu in het bezit van Ymkje Osinga (N154.2). Vandaag, ongeveer 140 jaar later, liggen de beide zilveren broches van Dirkje en Sara naast elkaar op tafel in Burdaard. Het vermoeden dat de twee broches gelijk zijn, is nu bevestigd.
8. Sluiting vergadering om 11.00 uur



*Broches van de zussen Dirkje Meiles Miedema en Sara Meiles Miedema*

## Presentatie familiegeschiedenis door Ebele Tamminga (N144.7) en Symen Tamminga (N150.3)

Eerdere jaarvergaderingen van de “Feriening Neiteam Tamminga” vonden plaats in Boksum en omgeving. Immers, onze Tamminga-vereniging heeft als stamvader Ytzen Lieuwes Tamminga, die ± 200 jaar geleden in Boksum werd geboren en daar z'n hele leven woonde, de steenrijke boerendochter Hiltje Karsjens Kalma trouwde, gereformeerd werd en sindsdien rijk geworden met allerhande voorspoed.

De familiedag vandaag speelt zich af in Burdaard en omgeving en heeft als thema: “ons voorgeslacht tussen ± 1650 en 1800...”. Deze periode bestrijkt de tijd van de voorouders van Ytzen Lieuwes Tamminga (1811-1897), zij komen uit de driehoek van Bartlehiem-Burdaard-Wânswert. Een boek ter voorbereiding op deze dag was het rode boek van Meile M. Tamminga (N156) “Tamminga Miedema kronieken”.

Symen en Ebele vertellen hoe het ooit begon met het Tamminga-geslacht. Aantoonbaar stammen we af van oerstamvader Karel de Grote, via een grote sprong in de tijd na Karel de Grote begint de terugblik vandaag vanaf ongeveer 1650 met Hette Ytzens. In volgorde van “vader op zoon”: Hette Ytzens ► Ytzen Hettes ► Jan Ytzens ► Ytzen Jans ► Lieuwe Ytzens ► Ytzen Lieuwes \* ► Karsjen Ytzens/Lieuwe Ytzens ► onze grootouders \*\* ► onze ouders \*\*.

Ytzen Jans Tamminga (± 1749-1826) was de eerste die de naam Tamminga aannam, maar de naam bestond al voor de tijd van Napoleon. Tamminga is taalkundig meer dan 2000 jaar oud. Tamminga is Oudsaksisch, de naam is een tweede naamval meervoud. Fries is een Oudsaksisch dialect, Oudengels (Angelsaksisch) en Oudfries waren oorspronkelijk dezelfde taal. De betekenis van Tamminga: afstammelingen van Tamma. En Tamma is de afgesloten vorm van Tanctmar. “Tanc” is de stam van “tinkan”: het denken, denkvermogen. “Mar” is de stam van mare, roem. Omdat een voornaam bij de oude Germanen een wens was, uitgesproken door de naamgever, meestal een grootouder, kunnen we Tanctmar vertalen met: moge hij roem verwerven door zijn verstand.



Onze voorvaders waren boeren en leidden een zwaar bestaan om het hoofd boven water te houden, de boerderij gaande te houden en het gezin te onderhouden. Sommigen slaagden er in tot weelde te geraken, maar rampen zoals het uitbreken van de runderpest konden de rijkdom plotsklaps doen kelderen naar verarming. Het inzicht ontstond dat je alleen maar vooruit kon komen in het leven door te leren en je te ontwikkelen. Ook emigratie kon leiden tot rijkdom en zo verhuisden latere geslachten naar andere hoeken van Friesland (waaronder Boksum), Amsterdam, Zuid-Afrika en Amerika. Foto's van landerijen, boerderijen, stambomen en familiewapens illustreren de beeldende en boeiende verhalen van Ebele en Symen.



Na de prachtige presentatie is het tijd om even de benen te strekken en de innerlijke mens te versterken: sop, bôle, molke en sùpe staan klaar. Ytzen Lont (N147.3) schreef een verhaal over zijn voornaam en leest dit voor tijdens de lunch. Dit sluit goed aan op de dag die in het teken staat van de voorouderlijn met vele Ytzens. Tot op heden leeft de naam Ytzen verder, ook in de allerjongste generatie. Het verhaal is na te lezen op de website van Ytzen Lont <http://blog.stylo.nl/2017/04/ytzen-hoe.html>



## Fiets- en autotocht Burdaard, Bartlehiem, Wânswert

Het is tijd voor actie om met eigen ogen het gebied van ons voorgeslacht te aanschouwen. Er is een route uitgezet voor de fietsers en voor de automobilisten en zo komen we langs de locaties waar de Tamminga-voorouders lang geleden woonden. De verhalen van de presentatie zijn ondersteunend om ons een voorstelling te maken van de wijze waarop ons voorgeslacht destijds woonde en boerde op de weidse Friese vlakten.

We bezoeken de hervormde Petruskerk in Burdaard, waar onze voorouders ter kerke gingen voordat ze gereformeerd werden. Een eenvoudig in prachtig oudblauw geschilderd kerkje. De koster, die tevens de

schildersbaas was en de blauwe kleur koos, vertelt enthousiast over de renovatie. Hij toont ons de enorm dikke kanselbijbel met een hap eruit gesneden als uitsparing om het lampje op de kansel er tussen te laten passen. De verfspatten van de eerste schildersbeurt zitten er nog op. "Roze", spreekt hij misprijzend. Orgelspelen kan hij ook, uit het hoofd en hij laat het orgel waarachtig zingen. Een aantal van ons zingt spontaan mee, want daar is een orgel voor, om mee te zingen, of je nu wilt of niet.



Een volgende stopplek is op Tergracht aan de Dokkumer Ee. We zien aan de overkant een stukje land met een transformatorhuisje, hier stond ooit de boerderij van onze oudst bekende voorvader Hette Ytsens. Zijn boerderij was een kloostermeierij van Mariengarde, een pachtboerderij die in 1581 werd genationaliseerd door de Staten van Friesland, maar door Hette Ytsens werd gekocht. Op deze plek die nu fungeert als baggerdepot vereeuwigen we onszelf, de landerijen met de geschiedenis onzer oorsprong op de achtergrond.



We vervolgen de tocht via slingerende paadjes langs de Dokkumer Ee en door de landerijen, soms afstappend om klaphekjes te openen, onderwijl genietend van de heldere blauwe luchten en de weidse uitzichten. Het is Friesland op zijn best met koeien, schapen en lammetjes in de wei, de bomen tonen hun bloesempracht met

vele kleurschakeringen, een waterig zonnetje vergezelt ons. Menigmaal stappen we van de fiets om stil te staan bij markante plekken uit de woongeschiedenis van onze familie: de boerderij op de Wirdserterp, de boerderij "Pastorie Pleats", de boerderij "Weeshuis Pleats", de "Boerebedoening" bij Tergracht en de boerderij "Olbrandsweeren." De hedendaagse nazaten Tamminga zijn ijdel en we laten onszelf nogmaals als groep fotograferen op het wereldvermaarde bruggetje van Bartlehiem door een bewoonster van het naast de brug gelegen tolhuis. Dit tolhuis heeft ook een link met ons voorgeslacht, het werd eerder bewoond door Baukje Jenzes Talsma,



moeder van Ymkje Tamminga - de Jong. De naam Talsma (in het Fries uitgesproken als Tolsma) is ontleend aan de tolgaarders aan de Dokkumer trekweg.

In Wânswert wacht een molenaar ons op bij de molen Victor en geeft uitleg over de historie en de werking. De molen werd in 1867 gebouwd voor de bemaling van de polder Ald Piip en bemalt nu de Wanswerderpolder. Na een rondslechteren over het kerkhof in Wânswert keren we terug richting Burdaard, op naar café "It Posthûs". We praten nog volop na over de gemaakte tocht, halen herinneringen op en wisselen nieuwtjes uit. Over één ding is iedereen het met elkaar eens: wat een waardevolle dag met bijzondere informatie, een gedegen voorbereiding en een goede organisatie! Om een uur of vijf dunt de groep uit en verspreiden de Tamminga-nazaten zich weer over alle windstreken van het land, het hoofd vol met indrukken van onze familiegeschiedenis.



Dit verslag beoogt niet volledig te zijn maar is voor de familieleden die in Friesland waren een geheugensteuntje en herinnering aan een prachtige familiedag. Moge het verslag ertoe bijdragen dat de familieleden die er niet waren een beeld krijgen van onze familiedag en zich geïnspireerd voelen de volgende bijeenkomst in 2018 bij te wonen.

