

## Het nageslacht van Ytzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karsjens Kalma

Verslag van de bijeenkomst op zaterdag 6 april 2013 in Boksum voor de nazaten van Ytzen (Lieuwes) Tamminga en Hiltje (Karsjens) Kalma en tevens oprichting van de Tamminga Vereniging, oftewel officieel genaamd;

“Feriening Neiteam Tamminga”

Ca. half maart stuurde de Werkgroep Tamminga een uitnodiging aan de nazaten van Ytzen (Lieuwes) Tamminga en Hiltje (Karsjens) Kalma.

Het duurde even voor het op gang kwam, maar daarna kreeg ik dagelijks aanmeldingen en op 6 april kwamen 50 personen naar It String in Boksum. Mooie opkomst vonden we als werkgroep.

Bijzonder was dat Ytzen (Meiles) Tamminga \*1919 (N152) Heerenveen, Lieuwe (Gerrits) Tamminga \*1928 (N272) Boksum, Diny Draijer-Wildeboer \*1926 en Sense Wildeboer \*1928 (N284) Haren, Janny Schoonhoven-Draijer \*1930 (N285) Leiderdorp en Janke \*1931 en Korstiaan\* 1933 van Hoffen (N221.3) Zwolle, er waren. Gezien de leeftijd was het best wel een hele onderneming.

De rest van het gezelschap was geboren in de veertiger-, vijftiger- en zestiger jaren, behalve Catharina Tamminga \*1972 (N272.4), Deinum. Maar ze handhaafde zich prima tussen de “ouderen”.

Omdat de meesten de voorkeur hadden gegeven op de dag zelf te betalen, ging Symen (Karsjens) Tamminga (N150.3) geld innen en deelde de badges uit.

Boksum is niet een groot dorp, dus degenen die wilden pinnen, moesten eerst naar Deinum en kwamen toen enthousiast terug met drie ex. van het Friesch Dagblad! Er was toevallig die dag een actie, zou de bij ons aanwezige hoofdredacteur daar de hand in hebben gehad?



Bij binnenkomst werd men meteen al verrast met heel veel mooie posters van familiefoto's en foto's van voorwerpen enz., gemaakt door Ebele Tamminga (N144.7).

Verder was er een lange tafel met daarop uitgesteld boeken (hierin over familie) en erfstukjes uit de families. O.a. een foto van een prachtige broche gedragen door Sara (Meiles) Miedema (N2), nu in bezit van Sari van Dijk-Bosch (N221.4), Bergschenhoek. Zij had de broche weer geërfd van haar moeder Sara Bosch-Bramer! Zij wees erop dat Sara en Dirkje Miedema bovenaan de Tamminga website, beiden zo'n mooie broche droegen. De vraag van Sari van Dijk is nu: waar is de broche van Dirkje Miedema gebleven? Aan mij de taak om daar achter te komen. En zowaar, op de dag zelf reageerde Geeske Osinga (N154.3). Zij dacht dat de broche in haar familie is en zal t.z.t. een foto opsturen.

Er stond een lepeldoosje met inscriptie van Lieuwe (Ytzens) Tamminga \*18-12-1849 (N2), er lag een geboortelepels van Janke (Ytzens) Tamminga\* 06-02-1848 (N). Deze Janke verdronk twee dagen voor haar huwelijk!.



Dan nog een leuk verhaal omtrent het serviesje (erfstuk) dat Marieke Koopman (N281.2) meebracht. Toen Kunst en Kitsch in Leiden was, had Marieke gevraagd of het servies waarde had. Een kop en schotel werd toen op 25 euro geschat. Dus eigenlijk best wel een duur kopje!

Marieke vroeg zich ook af wie de eigenaresse geweest kon zijn. Na enig overleg werd vastgesteld dat het Janke (Lieuwes) Tamminga (N22), getrouwd met Christiaan Frederik Bramer, moest zijn.

Als "grapje" meegebracht door Janneke Hoekstra, een Nijntje boekje in het Fries! Voor de niet Friezen in de familie bijzonder natuurlijk, maar wij, als Friese tak, vinden het heel gewoon dat alle "meesterwerken" ook in het Fries vertaald zijn!

Er lag een overzicht met daarin de geschiedenis van de Afscheiding 1834, samengesteld door Douwe Kooistra (N233.5) + het boekje: De molkfarder; Ruurd Wiersma poëzieprijs 1998.

Dit bundeltje werd uitgegeven ter gelegenheid van het derde lustrum van het Ruurd Wiersma Hûs. Ruurd Wiersma bekend om zijn "naieve schilderkunst" woonde in Birdaard, voor niet Friezen misschien leuk om dit kleine museumpje nog eens te bezoeken.

Vanwege de poëziewedstrijd met als inspiratie bron het schilderij: De Molkfarder (melkvaarder) van bovengenoemde Ruurd Wiersma, deed Karsjen (Ytzens) Tamminga (N140) mee en zijn gedichtje staat erin. Het knipsel (De Fleanende Krie, 1989) aan de wand naast de foto's, liet zien dat ook broer Meile (Ytzens) Tamminga (N144) meedeed aan Friese rijmwedstrijden. Kon over een bepaald thema gaan of bv. over een nostalgisch schilderij van Bouke van der Sloot.

Na koffie met oranjekoek (van bakker Sijbesma!) kwam om 11.30 het moment van de oprichting van de Tamminga vereniging.



De akte (Friese tekst) samengesteld door Symen (N150.3) en Douwe (N 233.5) moest worden ondertekend door de hele werkgroep.

Freerk (Lieuwes) Tamminga (N211.6), als initiator en 1e voorzitter van de Werkgroep Tamminga zette als eerste zijn handtekening. Vanwege gezondheidsklachten heeft Freerk zich terug moeten trekken uit de werkgroep. De huidige voorzitter Lieuwe (N144.3) bedankte Freerk voor zijn grote inzet, waarna deze op zijn beurt alle aanwezigen dank zei voor hun komst. Hij was heel blij dat deze dag werd georganiseerd en dat hij er bij kon zijn. Vervolgens tekende de rest van de werkgroep en daarmee was de "Feriening Neiteam Tamminga" een feit.



Van 12.00 -13.00 uur: twee presentaties over de Tamminga voorouders.

Als eerste nam Symen (N150.3) het woord. Gewapend met laptop en beamer kon hij ons via internet het archief (Tresoar) binnen leiden naar HISGIS ([www.Hisgis.nl](http://www.Hisgis.nl)).

HIS (historisch) GIS (Geografisch Informatiesysteem), digitaal pakket, waarvan Fryslân het oudste onderdeel is en o.a. voortkomt uit het sinds 1988 lopende project van Kadastrale- en Prekadastrale Atlas fan Fryslân, in gang gezet door de Fryske Akademy.

Het systeem geeft prachtige overzichtskaarten en Symen kon ons op boeiende wijze over voorouders met hun boerderijen en vindplaatsen vertellen. En dat zonder een letter op papier, alles voor de vuist weg! Volledige verhaal (ook de herkomst van de naam Tamminga) komt t.z.t op de website .

Daarna kwam Ebele (N144.7) met het vervolg van de familiegeschiedenis. Dan meer vanaf de Boksum tijd. Voorbereid met Ans (N272), toonde hij ons ook via laptop en beamer een heel leuk overzicht van de voorouders, voornamelijk wonend in Boksum. Ook deze bijdrage volgt t.z.t wel op de website.

Omdat voorzitter Lieuwe (N 144.3) het één en ander strak in de hand hield, begonnen we ca. 13.00 uur aan de lekkere en gezellige lunch en startte het in twee groepen verdeelde gezelschap met de rondwandeling door Boksum, onder leiding van Ans (N272.1) en Symen (N150.3). Aan iedereen werd nog een Boksum wandeling op A4 formaat uitgedeeld.



Ook weer een avontuur op zich. Langs de Tamminga graven , boerderij van Lieuwe (Gerrits) Tamminga (N272) , huis van "beppe Sara" (N2), Oedsmawei, Gereformeerde kerk, niet meer in gebruik maar zoals het nu wordt genoemd : Loft/Boksum, verbouwde kerk met inspirerende ruimtes voor diverse bijeenkomsten, vervolgens de eerste gereformeerde kerk (aan het eind van "It fine Reedtsje", in de volksmond zo genoemd, omdat er veel gereformeerden woonden!)



Of bv. het huis van Ulbe van Houten, schrijver van de 2 delige Hillige Histoarje (Bijbel ) en De sûnde fan Haitse Holwerda; fryske roman. Zou volgens insiders weleens een soort sleutelroman kunnen zijn. Tresoar en Fries Historisch en Letterkundig centrum in Leeuwarden, gaven in 2010 een zgn. Kuiertocht troch it lânskip fan deze Friese roman uit.

Tijdens de wandeling werden er nog allemaal amusante verhalen verteld. Misschien komt daarvan ook nog eens wat op de website?







Na anderhalf uur wandelen kwam men weer terug in It String, waar onder het genot van hapje/drankje nagepraat werd.

Naast de boeken op de tafel met een paar aanvullingen, zet ik alles nog even op een rijtje:

1. Uiteraard het Kalma boek van Sara Kok-Draijer
2. Tamminga-Miedema kronieken. ( het rode boek, ook te leen bij Tresoar)
3. Het Oudkerker hardrijdersgeslacht (niet meer verkrijgbaar wel te leen bij Tresoar)
4. Boksum foar de lins; Douwe Gerbens (helaas niet meer verkrijgbaar, maar te leen bij Tresoar)
5. Poarteboer, bloemlezing uit de artiklen van Y.K.Tamminga (N14) (ook Tresoar)
6. Willem Cornelis de Groot architect in Friesland . (hierin foto van het huis van Jikke en Jurjen van der Meer (N144.3) (volgens mij nog wel verkrijgbaar)
- 7 Frieslands verleden; Douwe Kooistra (N233.5) (werkgroeplid)
8. De slach by Boksum:7 jannewaris 1586:djiptepunt yn de oarloch fan 1580 oant 1594.(Tresoar)
8. De gereformeerde kathedraal (=Koepelkerk, Leeuwarden) , publicatie van Arjen Bakker en vorige maand uitgekomen.  
(pake Karst (N1) legde de eerste steen van deze kerk)

Er zijn vast nog meer (wetenschappelijke) publicaties, ook van de N2 tak, want ik meen dat bv. de broer van Lonneke (N 285.21 en werkgroeplid), Jan Anne Schoonhoven (N285.4) boeken over zijn dierenarts praktijk schrijft.

Verder kan men bij het Hist. Centrum Leeuwarden (archief) via de Beeldbank in 't Kleine Krantsje over en van de Tamminga's lezen.

Dit was een beknopt verslag van de bijeenkomst op 6 april 2013 te Boksum , door Zwaantje Tamminga (N140.1 werkgroeplid)

Nog even ter herinnering: de 5 euro voor het lidmaatschap van de **Feriening Neiteam Tamminga**, kan gestort worden op banknummer 395423333 t.n.v. Neiteam YL Tamminga onder vermelding van "Feriening".

Leeuwarden, 15-04-2013